

STEFFIE VAN CAUTER (BE)

°1982 De Klinge



DIE FLIEGE FLIEGT UND STÜRZT VERRÜCKT, 2006

Getekende film, klankmachines

35:00 min.

Gent 2006. Pas afgestudeerd en twee prijzen op zak. Steffie Van Cauter waagt zich aan een ambitieus project dat ze de absurde titel 'Die Fliege fliegt und stürzt verrückt' meegeeft. Ze laat 'klankmachines' bouwen, waarmee ze zelf de soundtrack maakt bij haar getekende film. Wanneer de film vertoond wordt in theaterzalen of kunstencentra, bespeelt ze die live op scène.

U mag uitgebreid zoeken naar de 'vlieg'. Er valt wél geregeld een vogel uit de lucht. Of ze blijven hangen aan een uitlaat van prikkeldraad. Kosten al eens een berg. Er is het meisje. En het kleedje. De beentjes. En de telefoon hangt aan een boom. De stad bouwt zichzelf. Er zijn er die zeggen dat ze een kikker zagen springen.

In 2009 speelt Steffie 'Die Fliege' voor de laatste keer. In de jaren die volgen werkt ze aan nog een getekend filmproject ('366 dagboekfilms'), neemt ze een album op met haar eigen muziekrepertoire ('Honger'), maakt ze verschillende reeksen tekeningen, begint ze korte stukjes tekst te schrijven ('Over de onnozelheden van alledag') ...

Een overzicht van haar werk vindt u op www.steffievancauter.be .