



# SMID LAMBRECHT

STRAAT



- ° Outer, 1858
- + 9 oktober 1906

Frans Lambrecht was een zoon van kleine boeren. Hij werd al vroeg wees, ging in de leer bij een smid en behaalde een diploma aan de smederijschool van Kuregem. Daarna opende hij een smidse in zijn dorp, aanvankelijk met veel succes. Tot hij tijdens de schoolstrijd de kant van de schoolmeester koos. De pastoor verbood daarop zijn parochianen om nog langer klant bij Lambrecht te zijn. Omdat hij bij gebrek aan klanten zijn aambeeld niet meer moest opwarmen, kreeg hij de bijnaam 'de koude smid'.

Verbitterd en vol wrok tegen de conservatieve katholieken raakte Smid Lambrecht in de ban van de Roelanders, zoals de daensisten in de streek van Ninove zichzelf noemden. Frans Lambrecht werd al vlug de meest markante figuur van deze ontluikende politieke beweging. De rest van zijn leven wijdde Lambrecht aan het daensisme. Fanatiek zelfs: toen in 1905 het weekblad 'Klokke Roeland' van de Ninoofse daensisten zich liet inkapselen door de conservatieve katholieke partij, stichtte hij een nieuw weekblad 'De Vrije Klok'. Hij werkte dag en nacht voor de herverkiezing van priester Daens in het parlement. Smid Lambrecht stierf in 1906, amper 48 jaar oud. Het huldemonument dat de christendemocraten op zijn graf op het kerkhof van Outer lieten plaatsen, kreeg later een plaats op het dorpsplein aan de Sint-Amanduskerk.

"Met zijn vierkante kop en zwarte ringbaard, met zijn blauwe kiel en zware stok werd smid Lambrecht zeer vlug de populairste figuur van het Daensisme, (...) een volksmens, door zijn verschijning, zijn taal en zijn bonkige kracht. Wanneer hij sprak, werd de meeting een succes."

(Karel Van Isacker)

## Waarom een held?

Frans 'Smid' Lambrecht was de meest markante figuur van het daensisme.

