



RUFIN PENNE

STRAAT

De geboren Aspelarenaar Rufin Penne woonde sinds zijn huwelijk met Maria Van Belle in Appelterre-Eichem. Hij werkte als bediende op de postcheckdienst en het ministerie van Onderwijs. In 1941 werd hij lid van een zeer actieve weerstandsgroep in het gebied tussen Ninove, Geraardsbergen en Lessen. Hij verspreidde als officier van de groep verzetsbladen, vervoerde wapens, nam deel aan sabotagedaden en bracht geallieerde parachutisten in veiligheid.

- **Aspelare, 25 december 1903**
- + **Güsen (Duitsland),
30 of 31 januari 1945**

Op 25 mei 1944 werd Penne verklikt en in een café in Geraardsbergen opgepakt. Hij werd gevangen gezet in Gent en vandaar eind augustus overgebracht naar het concentratiekamp van Güsen bij Mauthausen. Hij werkte er onder andere in de mijn. Doordat hij vlot Duits sprak, probeerde hij zijn lotgenoten zoveel mogelijk te helpen. Rufin Penne overleed op 30 of 31 januari 1945 in het kamp als gevolg van de barbaarse behandeling in de extreme koude.

Waarom een held?

Rufin Penne stierf als weerstander de heldendood.

