



- **Appelterre-Eichem,
26 november 1850**
- + **7 mei 1908**



STAD NINOVE



J.-B. VAN LANGENHAECKE

STRAAT

Jan-Baptist Van Langenhaecke werd als zoon van zeer welvarende boeren geboren in een verre uithoek van Appelterre: de hoeve van de Van Langenhaeckes bevond zich op het gehucht Muylem, waar Appelterre, Aspelare en Outer aan elkaar raken. Van Langenhaecke jr. werd doctor in de rechten, maar zou het beroep van advocaat nooit officieel uitoefenen. De jonge advocaat ging liever op reis en experimenteerde met vruchten en gewassen op de gronden van de boerderij. Seizoenarbeiders die na de 'campagne' in Frankrijk bij de rijke Van Langenhaecke om werk kwamen bedelen, nam hij steevast in dienst, ook al was er geen werk en brachten de mannen de dag door met niks. Het typeert Van Langenhaecke, die niet om geld maalde en iedereen kosteloos bijstond met raad en daad. Naast zijn woning had Jan-Baptist Van Langenhaecke een tweede boerderij als studiehuis ingericht. Aan deze 'volkshogeschool' gaf hij les aan volksjongens en boerenzonen. Enkelen slaagden erin een diploma via de centrale examencommissie of zelfs een universitair diploma te behalen. Zo werd Aloïs De Backer uit Denderhoutem advocaat en Victor Soens uit Aspelare landbouwingenieur. Van Langenhaecke en zijn leerlingen speelden een vooraanstaande rol in de daensistische beweging. Na een enthousiaste kiescampagne, met een programma dat inging tegen de conservatieve katholieken van Charles Woeste, werd Van Langenhaecke in 1891 tot provincieraadslid verkozen. Maar na één termijn hield hij de politiek voor bekeken.

Jan-Baptist Van Langenhaecke bleef zijn studie- en renteniersleven voortzetten tot zijn dood. Zijn onwettige dochter, die zijn voornaamste erfgenaam was, diende heel wat gronden te verkopen om de schuldenberg van haar vader af te betalen.

Waarom een held?

Jan-Baptist Van Langenhaecke was een belangrijke figuur in de daensistische beweging. Hij organiseerde een spraakmakende 'volkshogeschool' op zijn boerderij in Muylem.