



- **Meerbeke, 25 mei 1900**
- + **Neuengamme (Duitsland), 27 februari 1945**



STAD NINOVE



F. VAN DER PERRE

KAAl

Landbouwerszoon Frans Van der Perre uit Meerbeke kwam door zijn huwelijk met Victorine (Maria) Van Isterdael in 1926 in Okegem terecht. Het paar verdiende zijn brood met de landbouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Van der Perre lid van de verzetsgroep Witte Brigade Fidelio. Later sloot hij aan bij de Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand. Hij nam deel aan de sluitpers, hielp neergestorte geallieerde piloten in veiligheid brengen en bezorgde wapens aan saboteurs.

Op 27 juli 1944 werd Frans Van der Perre verklikt, in een hinderlaag gelokt en aangehouden door de Duitsers. Hij werd in Oudenaarde gevangengezet en zwaar gefolterd, maar verraadde niets of niemand. Op 30 augustus 1944 werd hij als politiek gevangene getransporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. De behandeling door de SS-soldaten was er beestachtig. Hij stierf op 27 februari 1945, officieel aan 'zwakte van de hartspier'.

Waarom een held?

Frans Van der Perre, de enige Okegemnaar in een Duits concentratiekamp, is een echte verzetsheld.