



- **Ninove, 10 maart 1912**
- + **Gorden-Brandenburg (Duitsland), 8 mei 1944**



STAD NINOVE



FERNAND TAVERNE

STRAAT

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werkte Fernand Taverne als deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hij ging als 'agent des services de renseignement et d'action' in de weerstand en nam deel aan de veldtocht van mei 1940. In november 1941 werd hij verklikt en opgepakt door de Gestapo. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Er volgde een lange lijdensweg die hem in verschillende kampen deed kennismaken met de Duitse repressie. Uiteindelijk belandde Taverne in het kamp van Gorden–Brandenburg, waar hij een proces kreeg. Taverne werd ervan beschuldigd ten behoeve van de geallieerden op een plan van Fabelta nuttige aanduidingen voor een bombardement gemaakt te hebben. (In Fabelta werd kunstzijde geweven voor het maken van Duitse valschermen.) Taverne werd ter dood veroordeeld en na een reeks folteringingen op 8 mei 1944 onthoofd.

De straat waar Fernand Taverne woonde, kreeg op 12 mei 1946 zijn naam. Op zijn huis kwam een bronzen gedenkplaat. Enkele weken eerder was de urne met de as van Taverne afgehaald in Brussel en op het strijdersperk van het kerkhof bijgezet. Op de inhuldiging werd benadrukt dat het niet om een rouwplechtigheid ging, maar om een hulde aan een offer, gebracht voor het vaderland. Nog altijd wordt elk jaar, op 8 mei, aan het huis een bloemenhulde gebracht. Er staat ook een gedenkteken voor Fernand Taverne in het Justitiepaleis van Brussel.

Waarom een held?

Fernand Taverne bracht een offer voor het vaderland.