



- **Ninove, 17 maart 1862**
- + **Watermaal-Bosvoorde, 26 april 1944**



STAD NINOVE



DESIRE DE BODT

KAAI

Op 12 september 1924 vragen Désiré en Robert De Bodt aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen de toestemming “een allumettenfabriek” op te richten in Ninove. Eerder dat jaar hadden de twee ingeschreven op een aanbesteding van de Turkse regering voor de invoer van lucifers. Tot eenieders verbazing haalde het kleine bedrijfje uit het verre Ninove de aanbesteding binnen. De overeenkomst voorzag dat de Belgen binnen de drie jaar een lucifersfabriek in Turkije zouden bouwen. Tot zolang hadden ze het monopolie op de invoer van ‘stekskens’.

De broers De Bodt bouwden hun fabriek, de ‘S.A. Usines Allumettières des Flandres’, op ‘koeweiden’ aan de Nederwijk (de huidige Mallaardstraat). Ze was midden 1925 operationeel en kon 120 miljoen doosjes per jaar produceren.

Rond 1928 trok Désiré De Bodt zich terug uit de lucifersindustrie in Ninove. Hij verhuisde naar Brussel.

Désiré De Bodt stond bekend als een zeer sociaal patroon. Hij gaf als eerste in Ninove zijn werkvolk een vrije dag op zondag. Zijn sociale bewogenheid blijkt ook uit de instelling van een ‘Ereprijs Désiré De Bodt’. De prijs bekroont jaarlijks twee handarbeiders, een man en een vrouw, die opvallen door “hun goed gedrag en hunne verkleefdheid aan hunne familie”. De Bodt gaf de stad hiervoor obligaties, de rente werd jaarlijks aan de laureaten overhandigd.

Waarom een held?

Désiré De Bodt was mede-eigenaar van een van de elf lucifersfabrieken die Ninove de faam van ‘stekskensstad’ bezorgden. Hij was zeer sociaal, getuige de jaarlijkse ‘Ereprijs Désiré De Bodt’.