



° 1528
+ 1590



STAD NINOVE



A. DE VLAEMINCK

STRAAT

Antoon De Vlaminck was de zoon van burgemeester Joos De Vlaminck. Hij werd priester en belandde aan de kathedraal van Ieper, eerst als kanunnik, later als officiaal. De officiaal is de priester die in naam van de bisschop recht spreekt in het bisdom.

Antoon leerde in Ieper het Godshuis van Nazareth kennen, een instelling die bejaarden opnam. Na de dood van zijn ouders kocht hij met zijn erfdeel, dat aanzienlijk was, een pand in zijn geboortestad en richtte er een gelijkaardig instituut op. Het huis in de Korte Kerkhofstraat werd aan de straatkant ingericht voor de priester-bestuurder, in de tuin bouwde hij huisjes voor bejaarden. Vanaf 1574 konden er zeven bejaarde ongehuwde mannen of weduwnaars terecht, die eerlijk gewerkt hadden en niet meer in staat waren zelf hun brood te verdienen. In ruil voor inwonen en een wekelijks onderhoudsgeld kregen de bewoners een resem godsdienstige en morele plichten opgelegd. Na een tijd vonden ook bejaarde vrouwen er een toevlucht.

Het vermogen van het Godshuis berustte op kapitalen, belegd tegen rente of hypotheek. Het Godshuis verdween in 1796, toen de Franse bezetters de openbare onderstand hervormden door de invoering van Bureaus van Weldadigheid.

In 1553 redde Antoon De Vlaminck een relikwie van het Heilig Kruis uit de handen van de beeldenstormers. Als beloning werd hem in 1584 een deel van de relikwie geschonken. Hij maakte die in 1589 aan zijn geboortestad over. Daaraan is het ontstaan te danken van de Broederschap van het Heilig Kruis in 1647.

Waarom een held?

Antoon De Vlaminck is de stichter van het Godshuis van Nazareth in Ninove.